

60 seconden

Kees van der Linden * k.van.der.linden@hdcmedia.nl



Fonteinlaan - Fuiklaan

Ja hoor. Ik open een envelop met een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Voor de zoveelste keer een boete voor te hard rijden op de Fonteinlaan: 67 euro. Niet dat ik als een dolle heb gereden, maar slechts een paar kilometer te hard. Toch rondt het CJIB de overtreding doodleuk af naar boven en legt me een sanctie op voor 60 kilometer per uur rijden in de bebouwde kom. Nou weet ik ook wel dat er op de Fonteinlaan

enkele jaren terug een overstekend meisje is doodgereden. Vermoedelijk is de politie hier daarom extra gebeten op hardrijders. Maar dat drama was niet de schuld van een automobilist die ietsje te hard reed, maar van een halvegare die tijdens een spontane straatrace met een andere gek doortrapte naar 90 kilometer per uur en niet meer op de weg lette. Als ik naar Schalkwijk rijd, neem ik vanuit mijn woonplaats Bloemendaal de Westelijke

Randweg en vervolgens de Spanjaardslaan en de Fonteinlaan. Na de rondweg om de stad waar je 70 mag, moet je hier gas terugnemen, iets wat ik - en vermoedelijk honderden met mij - dan niet zo gauw in de gaten heb. Die Fonteinlaan is dus gewoon een geldfuik voor justitie, waar ze zich niet populair mee maakt. Ik zou zeggen, zet aan het einde van de Spanjaardslaan een bord neer met de tekst: 'Let op, vaart minderen'. Dat helpt ook.

1. Het niet moet rijden